

Kerkdiensten

Zondag 5 juni, 10.00 uur

PINKSTEREN

Mevr. M. Meulensteen

Federatiedienst in Driewegen

Zondag , 12 juni 10.00 uur

Ds. T. Zijlstra uit Tienhoven

Dienst in 's-Heer Abtskerke

Zondag 19 juni, 10.00 uur

Ds. M. Haas uit Middelburg

Dienst in Nisse

Zondag 26 juni, 10.00 uur

Ds. M. Flipse uit Den Haag

Koster: Leen van Liere

Bloemen: Marja Schipper

Dienst in Hoedekenskerke

UIT DE KERN HOEDEKENSKERKE

Gemeenteavond

Op dinsdag 17 mei hadden we de gemeenteavond in de kerk.

De leiding was in handen van de voorzitter, Jan Lukasse.

Nelleke Dingemanse verzorgde de opening. Ze las een stukje uit het boekje Zandkorrels, Geloven met Zeeuwse nuchterheid van [Corina Blok](#) en [Margriet Hackenberg](#)

Thea Platschorre friste ons geheugen op met de notulen van twee jaar geleden, voor de coronaperiode.

Conny Bitter en Leen van Liere gaven ons inzicht in de financiële situatie van respectievelijk de diaconie en de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters.

Men was zeer tevreden over de restauratie van het stucwerk van de binnenmuren. Helaas viel, ondanks de inzet van veel eigenwerk, de eindafrekening tegen. Dat was een flinke aanslag op het fonds onderhoud. Beiden ontvingen een boeket bloemen als blijk van waardering voor het vele werk.

Na de pauze lichte Jaap van Maldegem de gehele aanpak van de restauratie nog extra toe.

Jan van wijngaarden vertelde over de aanpak Kerkenvisie. Landelijk is dit een initiatief van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, dat uitgerold is over provincies, gemeentes en plaatselijke kerken. In de provincie Zeeland is dit toebedeeld aan Erfgoed Zeeland.

Binnen onze gemeente hebben Jan van Wijngaarden, Jacob Verhage en Jaap van Maldegem die taak op zich genomen.

Jan Lukasse besprak tenslotte de Toekomst van de plaatselijk gemeente. Hij stelde de terugloop van meelevendheid en kerkbezoek aan de orde en vertelde ook over de samenwerking met de gemeente van 's-Heer Abtskerke en Nisse.

Na de rondvraag dankte de voorzitter de aanwezigen, een groep van 20 personen die allen wel een taak vervullen binnen onze gemeente. We konden terugzien op een goede en zinvolle bijeenkomst.

Jacob Verhage sloot de avond af met het lezen van een stukje uit de bijbel in Gewone Taal , uit Jacobus 1 en las tenslotte het laatste couplet van de Avondzang. Nu in ons liedboek opgenomen als lied 239 vers 7:

O vader ,dat uw liefd' ons blijk;
O zoon maak ons Uw beeld gelijk;
O geest zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God ,U zij al d'eer.
Amen.

Oorlogsmonument

Oktober 1947 werd het oorlogsmonument in Hoedekenskerke onthuld. Wanneer er bij een oorlogsmonument ook slachtoffers begraven werden, kreeg dat monument vrijwel altijd een plaats op de begraafplaats.

In Hoedekenskerke kreeg het monument een plaats in de tuin van de kerk.

Zo kwam er een algemeen oorlogsmonument met 21 graven midden in het dorp.

In het boekje Van Allewijn en De Priester worden 38 oorlogsslachtoffers genoemd.

Zeven personen zijn vóór oktober '44 gesneuveld

G. DEN DEKKER	1940	32 jaar
A. LOOY	1942	13 jaar
C. OELE	1942	15 jaar
I. OELE	1942	11 jaar
H. KANNING	1942	45 jaar
B. VAN DAMME	1943	36 jaar
G. JERONIMUS	1944	39 jaar

Negen personen die eveneens niet begraven zijn bij het monument, maar wel omgekomen zijn ten gevolge van de beschieting.

W. RUIJSAARD	78 jaar
J. VAN KRUIJSSEN	24 jaar
A. VAN KRUIJSSEN	30 jaar
A. VERZEEUW	44 jaar
J. HUIGE-GOENSE	46 jaar
G. BEK	74 jaar
C. MAAS	86 jaar
D. MAAS-WALRAVEN	82 jaar
J. DE RUITER	45 jaar

Tot slot wordt nog melding gemaakt van IZAÄK PROVOOST 23 jaar.

Hij werd geraakt door een granaatsplinter op 26 oktober. Hij vocht maandenlang voor zijn leven.

Op 28 mei 1945 overleed hij in het ziekenhuis van Sluiskil.

Bovengenoemde 17 personen liggen elders begraven.

Het Herdenkingscomité vond het oorlogsmonument niet compleet zonder die 17 namen.

Op twee glazen platen zijn nu ook de namen genoemd van deze oorlogsslachtoffers

Door het doorzichtige glas moet je met aandacht deze namen lezen.

Het monument is ooit ontworpen door architect Rothuizen.

De glazen platen doen het geheel van het oorlogsmonument niet te kort.

De kosten van deze platen waren € 3000,00 De Gemeente Borsele stelt daar € 1000,00 voor beschikbaar. Steenhouwerij van Dalen gaf een korting van € 200,00.

De Prot. Gem. van Hoedekenskerke heeft het tekort voorgeschoten, maar het Herdenkingscomité heeft de inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen om het tekort aan te vullen en weer een buffer op te bouwen voor onderhoud en herdenkingen.

Door de huis aan huis brief hebben verschillende hier al aan bij gedragen.

Ook hier doen we nog beroep op iedereen die de uitbreiding en het onderhoud van het monument ter harte gaat, om een bijdrage te storten op:

IBAN NL13RABO0328300977 t.n.v.: College van Kerkrentmeesters Hoedekenskerke. O.v.v. oorlogsmonument)

(Het comité heeft geen eigen rekening. Betalingsverkeer gaat via de administratie van de Protestantse Gemeente Hoedekenskerke die dit bijhoudt in het fonds Oorlogsmonument)

Lief en leed

Voor Marja Noort blijft het een spannende tijd. Er is besloten tot behandeling met bestralen en immunotherapie.

Ze schrijft zelf: “Wij zijn in ieder geval blij dat er een vervolgtraject kan plaats vinden en hoe de toekomst er dan uit ziet dat zien we dan weer. We houden moed en danken jullie voor de steun en belangstelling. Dat doet zo goed!”

We wensen Marja en Jan veel sterkte toe.

Brei- en Haakgroep.

Zie onder berichten voor allen

Cultuurgroep

Dit jaar is het weer mogelijk om “Open kerk” te houden zoals we dat ook voor de covid periode hebben gedaan. De cultuurgroep is blij dat er 2 kunstenaars zijn die hun werk dit seizoen in onze kerk willen laten zien. We hebben een pottenbakker, dhr Tom van Belt, met robuust keramiek zoals hij zijn werk wil noemen. Hij heeft een compleet ingericht keramiekatelier.

Mevr Mieke Brinkhuis – Duijzer is de andere kunstenaar. Fotograferen doet ze met hart en ziel en die ziel is in haar werk te ontdekken. Haar oog is altijd op zoek naar plaatjes.....en die plaatjes dienen zich als het ware aan.

De open kerk is in de maanden juli en augustus . In de volgende Kerkwijzer zal nog meer informatie te lezen zijn.

Wil je ook een keer op een middag vrijwilliger zijn? Meld je dan aan bij Hanny van Wijngaarden tel. 0113 634265 of 0622071005

Verhuisbericht

Niek en Nel Minnée zijn verhuisd naar Heinkenszand, Westerstraat 3, 445 BP.

Op 24 juni a.s. hoopt Nel daar haar verjaardag te vieren. Nu alvast onze felicitatie en we wensen hen het allerbeste toe in hun nieuwe woonplaats.

Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijze kunt u inleveren vóór donderdag 16 juni bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl

Periode 3 juli – 13 augustus

Trionieuws

Pastoraat

In dit voorjaar hebben drie contactpersonen uit de dorpen van de Triogemeenten enkele keren een gezamenlijk pastoraal overleg gehad. Aanvankelijk veroorzaakte het wegvallen van mw. Wilma Doller een leemte, zij was ouderling voor het pastoraat van 's-Heer Abtskerke. Haar positie wordt nu weer opgevuld door mw. Nel de Jonge-Hulshof. Zij is nu het pastorale meldpunt voor het dorp. Haar telefoonnummer is (0113) 603 891.

Voor Nisse is mw. Jeannette van Wuijckhuijse het pastorale aanspreekpunt. Zij is ouderling-scriba en haar telefoonnummer is (0113) 649 399.

Voor Hoedekenskerke zit mw. Thea Platschorre in het team. Ook zij is ouderling-scriba en haar telefoonnummer is: 06 3149 1730. Situaties die pastorale aandacht vragen

kunt u ook direct doorgeven aan ondergetekende, ds. Herman Offringa, predikant, telefoon (0113) 852 438, of (06) 121 25 739.

ds. Herman Offringa

Vakantie predikant

Na Pinksteren zal ik enkele weken vakantie houden, en wel van maandag 6 juni t/m zondag 26 juni. Samen met Evelien gaan we Zeeland verder verkennen. Ook hopen we nog even over de grens van Nederland te kunnen gaan, nu het weer kan. Mocht u pastorale zaken willen doorgeven of iets anders willen delen, doet u dat in deze weken bij het lid van het pastorale team van uw dorp, of bij iemand anders van de kerkenraad. Indien nodig kunnen zij een predikant inschakelen. Ik wens u die thuis blijft, of toch ook op reis gaat, alle goeds toe en tot ziens!

ds. Herman Offringa

Collectedoelen diaconie

zondag 5 juni. Pinksteren.

Pinkstercollecte Kerk in Actie.

Zuid-Afrika. Bijbel brengt arme boeren in actie.

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en leert hen hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van jong geleerd, oud gedaan investeert de organisatie juist ook in de kinderen, zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.

Op de zondagen 12 en 19 juni wordt er gecollecteerd voor de plaatselijke diaconie.

zondag 26 juni.

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Nederland telt zo'n 30000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielpcedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst en niet accepteerde. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd angst voor uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

BERICHTEN VOOR ALLEN

Missionaire Brei en Haakgroep Hoedekenskerke



Wij hebben toch nog een stukje van dit seizoen kunnen mee pakken. Dankbaar en blij zijn we dat we elkaar weer konden ontmoeten. Ochtenden van gezelligheid en een stukje delen van elkaars belevenissen. Maar ook van grote betekenis voor de doelen waarvoor gewerkt wordt.

En wat is er veel gehandwerkt! Ook thuis werd flink gebreid en gehaakt. Wij hadden al een aantal dozen vol voor “Zending over Grenzen” weggebracht en nu staat er een zending klaar voor “kraamkliniek Gambia”.

In het volgende seizoen, komend najaar, willen we ons werk bestemmen voor een nieuw doel. Dat is Stichting Embrace. Deze stichting heeft haar werkgebied in Hongarije. Zij zetten zich in voor de allerarmsten en voor daklozen. Op dit moment werken zij ook aan de grens van Oekraïne. Waar kleding en hulpgoederen worden uitgedeeld. Zij proberen alle hulp zo breed mogelijk in te zetten. Zoals zij schrijven op hun website: “gericht op herstel en behoud van een leefbaar leven”.

Fijn dat er zoveel empathie is met onze doelen en dat er mensen zijn die op afstand thuis willen meewerken!

Voor nu wensen wij allen een mooie zomer en tot ziens in het najaar!

Met een hartelijke groet, Marianne Bijkerk en Gerda Koemans