

KERKDIENTEN

UIT DE KERN HOEDEKENSKERKE

14 augustus 10.00u

Ds H. de Bie 's-Gravenpolder
Koster: Jaap van Maldegem
Bloemen: Marja Noort

Zondag 21 augustus, 10.00 uur
Ds. Herman Offringa
Dienst in 's-Heer Abtskerke

Zondag 28 augustus, 10.00 uur
Ds. A. van der Maas uit Wemeldinge
Dienst in Nisse

4 september 10.00

Ds H. Offringa
Koster: Leen van Liere
Bloemen: Ella Haaij

Zondag 11 september, 10.00 uur
Dhr. A. Verdoorn uit Lage Zwaluwe
Dienst in 's-Heer Abtskerke

Zondag 18 september, **12.00** uur
ds. J. Buller en ds. H. Offringa
FEDERATIE-STARTDIENST in Nisse

Met het oog op de maaltijd a.u.b. uw aanwezigheid melden vóór 11 september bij Ineke van Hasselt: per mail - Ivanhasselt@zeelandnet.nl of per tekstbericht naar telefoonnr. 06 - 11436532. Zie verder elders in Kerkwijzer.

Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van **Johanna Hendrika Schouten-Wansink**, overleden op woensdag 6 juli 2022. Zij mocht 87 jaar worden.

Anneke Schouten was geboren in Leiden. In de jaren '80 is ze samen met haar man Theo naar Hoedekenskerke gekomen. Hun huwelijk is kinderloos gebleven. Samen zetten zij zich in voor het kerkenwerk. Na het overlijden van haar man in 2007 had zij enkele moeilijke jaren: Ze was op zichzelf teruggeworpen en moest het leven als het ware opnieuw uitvinden.

Nel en Niek Minnée woonden in de buurt en hielden een oogje in het zeil. Ook Marja en Jan Noort waren vrienden vanuit de kerk. Ze kwam er toch doorheen. Anneke ging er liever op uit, dan dat ze zelf anderen thuis ontving. Zo deed ze mee in de breigroep van de kerk, ze had een goede hand van breien.

Ook hield ze van zingen en zong mee in de zanggroep. Zo leerde zij naast de vertrouwde, ook de nieuwe en minder bekende liederen waarderen. Voor haar uitvaartdienst had ze zelf enkele liederen uitgekozen. Soms was het een enkel couplet dat haar aansprak, van een ander lied liet ze juist één of meer coupletten weg. Op die manier konden we op maandag 11 juli in de Sint Joriskerk op een persoonlijke en herkenbare manier afscheid van haar nemen.

Wat blijft zijn onze herinneringen aan haar leven en aan haar geloof dat er een hemelse hulp is in moeite en gemis.

Ds G.H. Offringa

Verjaardagen en bloemen

Deze keer zijn er twee verjaardagen te melden.

Op 28 augustus is mevrouw C.J. Wisse-Wolfert jarig. Op 2 september hoopt mevrouw M.S. Koemans-van der Bent haar verjaardag te vieren.

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

Op 24 juli waren de bloemen voor Gerda en Leo Koemans, voor al het werk dat ze voor de kerk doen en voor Thea Platschorre. Zij is ongelukkig gevallen en heeft haar arm gebroken. We wensen haar van harte beterschap.

Cultuurgroep

OPEN KERK

Hamburg, Oudemirdum, Vaassen, Rijssen, Amersfoort, Ede, Barneveld, Delft, St. Janssteen, Koudekerke, Dendermonde, Hoedekenskerke.....

Zomaar wat plaatsnamen, thuisbases van onze bezoekers. Zoals elk jaar: stille genieters, zomaar-binnenlopers, ‘treintjesmensen’, een 3 –tal dat speciaal kwam om het werk van de keramist, Tom van den Beld te bekijken.

Velen verbaasden zich over het feit dat degene die al dat moois heeft gedraaid op de schijf(en alle andere handelingen daarna), bijna blind is. Wie is niet onder de indruk van het feit dat je op gevoel, ALLEEN op gevoel zoiets gaafs kunt maken.

Soms een gesprekje, soms een gesprek van een uur. Altijd weer bijzonder om mensen enthousiast te zien over onze kerk of soms diep in een onderwerp terecht te komen: over de dooprof of de oude Statenbijbel met Gotisch schrift. En dan samen psalm 23 ontcijferen.

Op het moment dat ik dit schrijf is 27/7 net voorbij. Tot nu toe hebben we 115 bezoekers mogen verwelkomen. Nog 5 x OPEN KERK. Kom dat zien. Woensdag van 11.30-16.30 uur. Van harte welkom!!

Verantwoording

Gift bloemen	20,00
Collecten 24-07-22:	
College Kerkrentmeesters	54,95
Diaconie Clarahofje	56,60
Orgelfonds	52,65

Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór donderdag 8 september bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl
Periode 25 sep – 22 okt

Ten slotte

Ilse de Lange over De waarde van verdriet,

Verdriet kan de dingen waarmee we in ons leven bezig zijn in perspectief zetten

Verdriet kan aangeven wat in ons leven belangrijk. Het kan ook sturend naar de toekomst zijn.

Natuurlijk is verdriet niet fijn. Ik heb het ook liever niet, maar je kunt er lessen uit leren voor je ontwikkeling als mens.

Trionieuws

Nieuws uit de nevendienst.

Hoi jongens en meiden,

Yeah eindelijk is het zover voor jullie, zomervakantie. Na een heel jaar hard werken op school, hebben jullie dat wel verdiend.



Ook wij, de leiding van de nevendienst hebben hard voor jullie gewerkt en kijken terug op een heel fijn jaar ,waarin we mooie verhalen uit de Bijbel met elkaar mochten delen en doorgeven aan jullie. Het waren fijne samenkomsten.

Maar ook wij gaan nu even op vakantie.

We starten dan weer op zondag 11 september met de nevendienst in Abtskerke. De zondag daarop is het 18 september en dan is de startdienst in Nisse.

Wij hopen jullie daar ook weer te zien en wensen jullie vooral

Een hele fijne vakantie!

Loes, Carolien en Nelleke

Collectedoelen

14 augustus

Collecte Kerk in Actie Zending Egypte. De kerk staat op tegen armoede in het dorp. Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

4 september.

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Myanmar. Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.

Berichten voor allen

Over breiwerk enzo.....

Het seizoen van de missionaire breigroep in Hoedekenskerke is alweer een tijdje geleden afgesloten. Graag willen wij op deze plek met u delen dat de opbrengst voor ons nieuwe doel Stichting Embrace al heel wat heeft opgebracht.

Warme truien, dikke sokken, sjaals en dekentjes, op dit moment eigenlijk te warm om aan te denken. Straks wanneer het najaar begint en de winter voor de deur staat in Hongarije zal het heel welkom zijn. Zeker ook voor mensen die op straat leven. Om dan een paar extra warme sokken of handschoenen te ontvangen is een groot geschenk.

Wij zijn blij om ons steentje te kunnen bij dragen en in september hopen we weer enthousiast te starten.

Bijgaand een foto van de opbrengst bij het depot. Waar vandaan te zijner tijd weer een wagen vol spullen richting Hongarije zal gaan.



Voor nu nog een mooie zomer gewenst en tot ziens in september!
Marianne Bijkerk en Gerda Koemans. (tel 0113 639 281)