

KERKDIENTEN

Zondag 12 februari, 10.00 uur
Dhr. Ad Verdoorn uit Lage Zwaluwe
Dienst in Nisse

Zondag 19 februari, 10.00 uur
Dhr. Ad Verdoorn uit Lage Zwaluwe
Nevendienst: Carolien van Maldegem
Koster: Jaap van Maldegem en Gijs Rietveld.
Bloemen: Corry van Doorn
Dienst in Hoedekenskerke

Zondag 26 februari, 10.00 uur
1^e zondag in de 40-dagentijd
Ds. Gert Jan Smit uit Middelburg
Dienst in 's-Heer Abtskerke

Zondag 5 maart, 10.00 uur
2^e zondag in de 40-dagentijd en dankdag
Ds. Herman Offringa
Dienst in Nisse

Opruiming kaarten, postzegels enz. enz

Zijn de kerst- en Nieuwjaarskaarten al opgeruimd? Zo niet, dan kunnen ze in de bak in het kerkportaal gelegd worden.

Al vele jaren legen Coby en Kees de Bart de bak voor postzegels en kaarten. Ze geven dat af bij de familie Van de Plasse in Goes. Alles wordt uitgezocht en waar mogelijk te gelde gemaakt voor goede doelen.

Wat is er welkom?:

- *Kaarten ook dubbele
- *Ongeschonden enveloppen met postzegels (gaat ook om het stempel)
- * Telefoons
- * Brillen
- * Geboortekaartjes
- * Pennen
- * Ongeschonden postzegels, ruim uitgescheurd.

Dank

Lieve mensen,

Graag willen wij u langs deze weg bedanken voor de vele kaarten , lieve wensen en medeleven de afgelopen tijd tijdens de afgelopen periode van onze ziekte.

Het is een geweldig fijn gevoel te weten dat zoveel mensen meelevten, op welke manier dan ook . Dit geldt ook voor de mensen uit Nisse en 's-Heer Abtskerke.

Wij hopen u snel weer in de kerkdiensten te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet, Jan en Marja Noort
Hoedekenskerke

Verjaardagen en jubilea

Op 14 februari is het de verjaardag van de heer Ad Schouwenaar, `s-Gravenpoldersestraat 21.

Op 5 maart hoopt mevrouw Jannie Paulusse- van Dalen, Havenstraat 19, haar verjaardag te vieren. Beide jarigen van harte gelukkiggewenst namens de gemeente. Een mooie dag gewenst.

Op 14 februari is het ook feest bij de heer en mevrouw Verdonk- Scherpenisse, Schoolstraat 19, 4431 AK, `s-Gravenpolder. Koos en Piet zijn op die dag 60 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte met deze mijlpaal en wensen jullie een feestelijke dag met kinderen en kleinkinderen.

De heer en mevrouw Constant- Knulst, Moolhoekstraat1, hopen op 28 februari hun 40-jarig huwelijk te vieren. Natuurlijk ook jullie namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een feestelijke dag.

Verantwoording

Verjaardagsbus

4^e kwartaal 2022

oktober	35,50	Thea Platschorre
november	10,90	Silvia Lukasse
december	52,10	Marianne Bijkerk
Totaal	98,50	

Hartelijk dank voor uw gaven.

Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór woensdag 22 februari bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl

Periode 12 maart t/m 8 april

Trionieuws

Samenwerking

Overeenkomst tekenen

Op zondag 8 januari was de gezamenlijke dienst van de Triogemeenten in Hoedekenskerke.

Voorganger was de heer Ad Verdoorn. Het was een bijzondere en feestelijke dienst.

Als welkom kregen de mensen voor de dienst koffie of thee aangeboden en was er nog gelegenheid om elkaar een goed en gezond jaar toe te wensen. Een kwartier later dan gewoonlijk begon de eredienst. Na het gezongen "Amen" aan het eind van de dienst werd ieder verzocht om weer te gaan zitten.

In de vorige Kerkwijzer hebt u kunnen lezen dat de classis en de drie gemeenten allen besloten om in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst.

Er stonden drie tafels in het liturgisch deel van de kerk, voor iedere gemeente één. Daar werden door de voorzitters en de scriba's de formulieren ondertekend . Een zeer blijde en historische gebeurtenis.

Op iedere tafel stond een boeket tulpen, alle drie met een verschillende kleur.

Carolien van Maldegem verwoordde het mooi:

Drie bossen Tulpen, omdat we tot dezelfde familie behoren.

Verschillend van kleur, omdat we allemaal onze eigen geaardheid en inzicht hebben .

Kersenbloesem als teken van een nieuwe start.

Dominee Herman Offringa kreeg de bloemen aangeboden als een groot en bont boeket zoals de gemeenten er nu uit zien.

Na dit officiële gedeelte was er nog een hapje en een drankje en even tijd om met elkaar te praten. We zien de toekomst positief tegemoet, als een zegen van God, dat we zo met elkaar kunnen samenwerken.

Omzien naar elkaar en proberen om samen problemen op te lossen.

Het was een bijzondere dag waar we tevreden op kunnen terug kijken.

Nieuws uit de nevendienst

40 dagentijd-en Paasproject nevendienst

Zondag 26 februari begint de 40 dagentijd ook in de nevendienst.

Het thema voor de veertigdagentijd is : „Verander je mee? “

De verhalen die jullie dan gaan horen, gaan over de verzoeking in de woestijn, de verheerlijking op de berg, Jezus met de Samaritaanse vrouw, de genezing van een blinde man en de opwekking van Lazarus.

En op palmzondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem en met Pasen zijn opstanding.

We doen dit aan de hand van een groot boek, waar al deze verhalen in staan met mooie afbeeldingen. Dit boek staat dan op een lessenaar voor in de kerk en elke zondag wordt er een bladzijde om geslagen.

Jullie krijgen ook ieder voor zich een gezinsboekje met daarin het verhaal en verwerkingsopdrachten voor thuis.

2023 Projectlied: Verander je mee?

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.

Met de verhalen van het goede leven
zal God ons hoop en licht en liefde geven.

Vier met ons mee dat alles anders kan.

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.

Kom met geluk en kom ook met je vragen.

God wijst de weg in deze veertig dagen.

Open je ogen, zorg dat jij het ziet!

(Tekst: Erik Idema Melodie: 'Alles wat over ons geschreven is', Lb 536)

Wij vinden het fijn, om samen met jullie op weg te gaan, ga je mee?

Carolien, Suzan en Nelleke

Aandacht voor elkaar

In de afgelopen periode zijn een aantal leden uit onze drie gemeenten blij gemaakt met bloemen of een andere attentie namens ons allen.

's-Heer Abtskerke: Ali van der Klis met felicitaties.

Nisse: zie bij de kern Nisse

Hoedekenskerke: Jan Lukasse met groet en beterschapswens

Dank

Lieve mensen,

Graag willen wij u langs deze weg bedanken voor de vele kaarten , lieve wensen en medeleven de afgelopen tijd tijdens de afgelopen periode van onze ziekte.

Het is een geweldig fijn gevoel te weten dat zoveel mensen meeleven, op welke manier dan ook . Dit geldt ook voor de mensen uit Nisse en 's-Heer Abtskerke.

Wij hopen u snel weer in de kerkdiensten te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet, Jan en Marja Noort

Hoedekenskerke

Vanuit de diaconie

Zondag 12 februari Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Zondag 26 februari Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.

Zondag 5 maart Palestina - Samen bijbellezen opent deuren

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Ten slotte

Denk na over de gelukkigste momenten in je leven. Het waren momenten dat je iets voor een ander deed. (Desmond Tutu)