

## KERKDIENSTEN

Zondag 12 maart, 10.00 uur  
3<sup>e</sup> zondag in de 40-dagentijd  
Ds. Herman Offringa  
Federatiedienst in Oudelande

Zondag 19 maart, 10.00 uur  
4<sup>e</sup> zondag in de 40-dagentijd  
Ds. Marja Flipse, Den Haag  
Nevendienst: Carolien van Maldegem  
Koster: Ad de Jong  
Bloemen: Carolien v Maldegem en Jenny Rietveld  
Dienst in Hoedekenskerke

Zondag 26 maart, 10.00 uur  
5e zondag in de 40-dagentijd  
Ds. Herman Offringa  
Dienst in 's-Heer Abtskerke

Zondag 2 april, 10.00 uur  
6e zondag in de 40-dagentijd, Palmpasen  
Ds. Hans de Bie  
Met de kinderen van de nevendienst  
Cantatedienst in Nisse. m.m.v. Cantatekoor  
en orkest o.l.v. Rutger Mauritz

Federatieve Vespers:  
Maandag 3 april, 19.30 uur  
Dinsdag 4 april, 19.30 uur  
Woensdag 5 april, 19.30 uur  
Ds. Herman Offringa en liturgiecommissie  
Elke avond een meditatief half uur  
in 's-Heer Abtskerke

Witte Donderdag 6 april, 19.30 uur  
Ds. Herman Offringa  
We vieren de maaltijd van de Heer  
Federatiedienst in Nisse

Goede Vrijdag 7 april, 19.30 uur  
Ds. Jörg Buller  
Koster Leen van Liere  
Liturgische schikking: Carolien van Maldegem en Jenny Rieveld  
Federatiedienst in Hoedekenskerke

Stille Zaterdag 8 april, 22.00 uur  
Paaswake  
Liturgiecommissie  
Federatiedienst in Driewegen

## Verjaardag

Op 21 maart hoopt mevrouw C.J. Minderhoud - Braamse, Havenstraat 29, haar verjaardag te vieren. Van harte gelukgewenst namens de gemeente. Een gezellige dag gewenst.

## Verantwoording 19 februari

College van Kerkrentmeesters	42,20
Diaconie	43,51
Orgelfonds	24,40

## Schuttersportret



In 1636 schilderde Rembrandt 'De vaandeldrager'. Dat schilderij wordt wel geprezen als één van zijn meest briljante stukken. In 2022 kwam het in Nederlands bezit en werd toegevoegd aan de collectie van het Rijksmuseum.

Vaandeldrager of vaandrig was, naast de kapitein en de luitenant, de derde persoon in rang bij de schutterij. In de Hollandse schilderkunst was het een traditie om deze vaandeldragers te schilderen. Zij stonden symbool voor moed en durf.

Naast de vaandeldragers waren er in de schutterij ook Vaandelzwaaiers. De stof van deze vaandels was veel lichter.

*" ... de kunst van het vaandelzwaaien zal altijd geprezen zijn omdat het de voet in stelling brengt, het lichaam plooibaar maakt, de hand sterk maakt en de arm los houdt ... "*

In vrijwel alle steden en dorpen waren vroeger schuttersgilden actief. Sebastiaan was de patroonheilige van de schutterij. Veel schutterijen droegen daarom zijn naam.

De taken van de schuttersgilden waren te vergelijken met die van de hedendaagse orde en hulpdiensten zoals politie en brandweer. Zij bewaakten en bewaarden de orde, rust en veiligheid van de burgers.

*In 1663 maakte een kunstenaar van gekleurd glas een paneeltje van de Vaandelzwaaijer van het schuttersgilde Sint Sebastiaan van Hoedekenskerke.*

*Op sierlijke wijze staat de vaandelzwaaijer met zijn oranje vaandel in het midden. Aan beide zijden drie schutters. Zij hebben geweren en gebruiken geen bogen meer.*

De vaandelzwaaijer van het Sint-Sebastiaansgilde is Dignus Jacobse Drossaert. Hij wordt omstreeks 1630 in Hoedekenskerke geboren als zoon van Jacob Janse Dominicus, die in die periode gemeentesecretaris van Hoedekenskerke was

De eerste vermeldingen van dit schuttersgilde komen uit 1636. Er werd geoefend op een stukje weiland ( het Schuttersveld ) ten noorden van het dorp, aan de Schuttershofhoek. In 1798 werd het Nederlandse gilden systeem afgeschaft. Nederland stond toen onder Frans gezag. Het Sint-Sebastiaangilde, dat in de tussentijd steeds meer gericht was op Kwadendamme, zou pas in 1898 officieel ophouden te bestaan.

*Mitchel Vermeulen kwam* het glazen paneeltje bij toeval op het spoor en heeft onderzoek gedaan in de archieven. De kerk heeft financiële medewerking verleend waarmee het object kon worden aangekocht. Het doel was dit stukje erfgoed niet alleen te behouden, maar ook een zichtbare en duurzame plaats te geven in het dorp. De glazenier Rentmeester uit Nieuwdorp heeft het ingevoegd in het glas-in-loodraam in het portaal van de kerk. Jaap van Maldegem heeft daarvoor de contacten gelegd en gezorgd voor alle voorbereidingen en de afwerking.

Waarschijnlijk was dit paneeltje een onderdeel van één van de vensters van het Schuttershof in Hoedekenskerke. Onder de afbeelding staat:

**Het swaeyen van de vaen  
in 't gilde van St Sebastiaen.  
Ick waeck broeders vrede  
Dingenis Jacobse  
Drost van Hoedekenskerke  
Anno 1663**

Zo heeft het Rijksmuseum in Amsterdam het schilderij 'De Vaandeldrager' van Rembrandt en Hoedekenskerke het glazen kunstwerkje 'De Vaandelzwaaijer', ( vendelier ) van een onbekend kunstenaar, allebei uit de 17<sup>e</sup> eeuw.

## **Trionieuws**

Middag met ds. C. ter Linden



Op 2 april, Palmzondag, verzorgt ds. Carel ter Linden samen met een pianiste een literaire, muzikale middag in de Mariakerk van Nisse.

Het gaat om een programma, bestemd voor de Lijdenstijd; zeven korte overdenkingen en daarop aansluitende (piano)muziek.

De overdenkingen gaan over de zeven laatste woorden die Christus sprak aan het kruis, Joseph Haydn schreef daar muziek bij waar later een pianobewerking van is gemaakt.

Het wordt een bijzondere middag met mooie woorden, omlijst door mooie muziek.

Wij hopen dat u in grote getale komt luisteren.

**Plaats:** Mariakerk Nisse

**Datum:** 2 april, Palmzondag

**Tijd:** kerk open 14.00 uur, aanvang literair concert 15.00 uur

**Entreprijs:** € 7,50 per persoon.

### Aandacht voor elkaar

In de afgelopen periode zijn een aantal leden uit onze drie gemeenten blij gemaakt met bloemen of een andere attentie namens ons allen.

's-Heer Abtskerke: Dien Hoebeke, Disselweg, Jo Tolhoek, Heinkenszand, Bep Visser, Polderweg en Willy Kuijs, Goes met felicitatie. Wensen voor beterschap gingen naar Tineke Albrecht, Sinoutskerke.

Nisse: Joke Smallegange, Zuidweg, Willem Lengton, Dorpsplein en Truus van Dijke, Brilletjesdijk met gelukwensen voor hun verjaardagen. Corry Karelse, Kapelle ter bemoediging en Janny Nieuwenhuijse, Gerbernesseweg na thuiskomst uit het ziekenhuis en zorgpension.

Hoedekenskerke: de heer Arjaan Minderhoud, Havenstraat, mevrouw en de heer Koos en Piet Verdonk in 's-Gravenpolder en bij de heer Ad Schouwenaar, 's-Gravenpoldersestraat met felicitaties

### Vanuit de diaconie

De diaconie vraagt uw aandacht voor de volgende doelen waar wij in de komende periode voor zullen collecteren.

#### **Zondag 12 maart** 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

##### **Omzien naar gevangenen**

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

#### **Zondag 19 maart** 40dagentijdcollecte Protestantse kerk Missionair Werk

##### **Ontdekken in Kliederkerk**

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.

#### **Zondag 26 maart** 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

##### **Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren**

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

#### **Zondag 2 april** Palmpasencollecte Protestantse Kerk Kinderen en jongeren

##### **PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel**

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus' dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.

**Ten slotte**

Geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon. Niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.

Phil Bosman